

OPSPORINGS DIENST OVERLEDENEN

O.D.O.
BYKANTOOR SOERABAJA.

ONDERWERP: Mishandeling door de Japae
 stoottroepen van de Reserve
 Luitenant BEER annex diens
 overlyden te Segal.
 Extremistische woelingen
 te SEMARANG.

V E R K L A R I N G .

No. 442/X/ODO.

1. Ondergetekende, Ferdinand Jozef FLEUR, geboren te Batavia dde. 21.5.1893, ex ingezetene van TEGAL als gepensionneerd ambtenaar van de Semarang-Cheribon-Stoomtrammaatschappij, thans verblyfhoudende hier ter stede aan de Tambaksarie No.30, verklaart hierby onder aanbod van eede het volgende.

2. Het was medio ZMaart 1942, dat de Japanse stoottroepen vanuit POERWOKERTO naar TEGAL oprukten en die stad bezetten, tewens de stadswachten inrekenden. Aan het Hoofd der stadswacht te TEGAL stond de Reserve Luitenant BEER, van beroep Agent der Escompte Maatschappij aldaar. Bydens de overgave syner manschappen moest zich een my onbekend incident hebben voorgedaan, dat aan genoemde Res.Lt. BEER het leven gekost had. Persoonlyk was ik getuige van de martelingen op meergenoemde Res.Lt. BEER op het Lamingsplein (tegenover Ass. Res. kantoor), waarby hy ook aan een ~~halsontsteking~~ te incasseren ~~was~~ hadden den helen dag plaats en tegen den middag werd hij zwaar gewond naar ~~het ziekenhuis~~ de gevangenis overgebracht, van waaruit hij de volgende morgen naar het ziekenhuis werd vervoerd, alwaar hij dan ook aan de bekomen verwondingen overleed.

3. Medio 1943 werd ik als gewezen sectorleider der L.B.D. van TEGAL door de Ken-Pei-Tai op beschuldiging van deelname aan een ondergrondse actie in de gevangenis te PEKALONGAN opgesloten en verbleef ik aldaar de verdere Japae bezettingstijd.

4. Na Japan's capitulatie vestigde ik mij te SEMARANG tot 15 October '45 alwaar ik door de extremistische woelingen ten 2e male mijn vrijheid verloor, ditmaal in de gevangenis DJOERNATAN ondergebracht. Hier waren wij 7 dagen zonder voedsel opgesloten, onder bescherming van een troep Jappen, tot de Engelsen ons kwamen bevrijden.

In de gevangenis BOELOE werd een troep Jappen, die hun wapens aan de extremisten hadden afgegeven, door diezelfde Indonesiers later doodgeschoten en één der aan het bloed bad ontkomen Jappen, had het Japanse hoofdkwartier te DJATI NGALEH, hiervan op de hoogte gesteld welke instantie onmiddellijk versterking zond om de nog niet vermoorde landgenoten, die hun kwartier in de gevangenis DJOERNATAN opgeslagen hadden, te hulp te snellen. Door de belegering der gevangenis door de Indonesiers, waren wij van voedsel verstrekking verstoken gebleven en 2 jongens, die het 's nachts gewaagd hadden, stilletjes naar buiten te sluipen om toch voedsel te zoeken, werden op straat door de Indonesiers achterhaald en op de plaats doodgeschoten.

Soerabaja, 15 October 1947.

Nevenstaande handtekening
 in mijn bijzijn gesteld.

w.g. F.J. Fleur.

NAAM: J.W.F. MEENG

FUNCTIE: Hoofd O.D.O.

Bijkantoor SOERABAJA

w.g. J.W.F. Meeng.