

P. D. O.

Kantoor SOERABAJA.

Onderwerp : GEPIEGDE MOORDEN DOOR DE
MASJOEMI TIJDENS DE NEDER-
LANDSE ACTIE IN DEN OOSTHOEK.

VERKLARING.

No. 437/X/ODO.

1. Ondergetekende, Arnold, Oswald HITIPEUW, geboren op de sf. Poppoh (Sidcardje) ddo. 3 September 1924, van beroep Politie-Agent 1e klasse bij de Algemene Politie, momenteel gedetacheerd te Rambipoedji, verklaart hierbij onder aanbod van eede het volgende.

2. Het was begin Augustus 1947 - ik vertoefde te Djember - toen de 18 jarige jongen KOL genaamd, mij berichtte, dat zijn moeder en hij, woonachtig te Pakis (+ 15 K.M. van Rambipoedji) werden lastig gevallen door de Masjoemi.

KOL vd. vertrok na zijn aangifte weer terug naar Pakis.

3. Naderhand kregen wij (Politie) van de Republikeinsche Politie de mededeling, dat de familie KOL vermoord was.

Op 18 Augustus 1947 (Inl. Nieuwjaar) tegen wij derwaarts en op de plaats van bestemming aangekomen, zagen wij wat de vernielzuchtige bende aldaar had uitgericht.

Het huis van Mevrouw KOL was totaal vernield; Deuren, ramen, meubilair, kortom alles wat maar naar hun gading was, werd weggesleept. De dakpannen lagen aan gruzekmenten.

4. Dat deze moordende en plunderende troep even vóór onze komst was gevlucht, bleek wel uit de overhaaste aftocht.

Niemand was er in de omgeving, doch het eten lag overal nog warm in de pan.

De bedoeling van onze komst was tevens om een zekere Pa Koes, de eigenlijke bendeleider, gesignaleerd in de omgeving van Pakis, te arresteren, edoch de vogel was echter gevlogen!

Bij een onderzoek in de ons aangewezen woning trof ik 2 Indonesiërs aan, waarvan één naderhand de tuinjongen van Mevrouw KOL bleek te zijn.

5. Deze persoon verklaarde, dat hij - op weg naar het huis van Mevrouw KOL ging - om gras te snijden. Bij aankomst in dat huis zag hij een bende, de Masjoemi, die toen reeds bezig was de boel af te breken.

6. Ook zou hij (de tuinjongen) door zijn "saudara's" met den dood bedreigd en waarschijnlijk vermoord zijn, indien hij niet bijtijds wist te ontvluchten.

Ongeveer twee uren later kwam hij terug en zag de lijken van Mevrouw KOL en haar zoon.

Mevrouw KOL moest boven de maagstreek een diepe snijwond hebben en een houw over haar linkerschouder, terwijl haar zoon op zo'n beestachtige wijze moest zijn toegetakeld, dat zijn hoofd en aangesicht waren verninkt.

Na een uur lijden gaf de jongen KOL den geest.

7. In hoeverre deze tuinjongen aan de moordpartij debet was, zal t.z.t. moeten worden uitgemaakt; deze kwestie is thans in behandeling.

Mij had hij wel de plaats aangewezen waar hij Mevrouw KOL en haar zoon had begraven, n.l. op het erf, een koffietuin van het huis van de overledene.

8. Deze zekerheid kan ik U geven, dat Mevrouw KOL en zoon in koelen bloede werden vermoord door de Masjoemi's!

Soerabaja, 9 October 1947.

Nevenstaande handtekening
in mijn bijzijn gesteld.

w.g. A.O. Hitipew.

Naam : J.W.F. MEENG

Functie: Hoofd O.D.O. SOERABAJA

w.g. J.W.F. Meeng.