

OPSPORINGS-DIENST OVERLEDENEN - BIJKANTOOR SOERABAJA

# VERKLARING

ZIMMER CEMENT

op de ~~25~~ JUNI 1945, ex-ingezetene van BANJOEWANGI, thans verblijf hevende bij de familie Du CHARON de SAINT GERMAIN in het Metropale-kamp II, verklaart hierbij als vluchteling onder aanbed van oede het volgende:

8. Tijdens de MERDIKA-volgstukjes woonden wij, gewen:

Mijn vader J.A. LEIDELMEYER,  
moechter K. LEIDELMEYER,  
zusters en Gathilde en Greta LEIDELMEYER,  
broeder Lee LEIDELMEYER en  
persoon Nico.

te XAMANSARI (keffie- en dierenzooi van den heer W. OTTELANDER in het Banjewanginsche) als Tel.I.-geinterneerd tezamen met neg andere families, teen op Maandag 21-7-1947 de landing der Mariniers te BANJEWANGI plaats vond.

De Toekie nam haastig de beenen en vluchtte het binnenland in, de inwoners van BANJOEWANGI en omstreken aan de meerd- en reeflust der Geesingers (kruisingsproduct van Maderezen en Balinessen) overlaetende. Gelukkig viel de stad zonder moeite waardigen tegenstand direct in handen der Mariniers.

Den dag na de landing, dus op Dinsdag 22 Juli j.l., kwam de moord- en roeflustige bende de geinterneerden afslachten, waarvan slechts een gering aantal, w.ee mijn persoon, daaraan wist te ontkomen.

3e In gemeend interneeringskamp van de T.k.I., TAMANSARI, was het ook zeer teevallig, dat de eigenaar van gemeld koffielandje was geinterneerd; m.e. de heer W. OTTOLANDER, die het eerst door dat beestantwigt ten aanschouwe van ons, geïnterneerd, werd afgeslaapt en neg wel met ene kapmessen, die zij teveren opeischten of ter leon vreegen, see-  
geernaemd om er thuis mede te werken.

#### 4. Ma dit afgruiselijk schouwspel!

Teen al deze engelukkige personen, die niet direct dood waren, om water vreegen, kregen zij een paar kappen na, teneinde de dood hen uit hun lijden verlaagte.

Dit alles heb ik met eigen ogen moeten aanschouwen.

5e. Mede aanwezig in ons huis op het koffielandje was de familie De LANGE, bestaande uit vader, heer Eede LANGE en dochter Lena, die na mijn uitgesprokene familie, voor afslachting aan de beurt kwam. Oek dit wrede voorval moet ik medemaken.

Mierda werden zij allen, op den heer OTTOLANDER na, in één gemeen schappelijk graf op het achtererf begraven, terwijl eerstgenameerde persoon apart werd ter aarde besteld.

Ma deze moordpartij werden de 2 resterende families, bestaande uit:

de familie Mevrouw SLOOTMAN en eenen Vicky,  
Mevrouw MUYER, dochter Pelly en 3 jengens  
David, Evert en Koen.

**WOKKERSZIJDE:** waarheen is mij achter niet bekend.

7. De familie A.P. SCHULTZ wist zich te redden door zogenoemde opeens veel voor den "Islam" te voelen en gaarne genegen die leer aan te hangen, waardeer zij van uitmeerd gespaard bleef en apart naar het binnenland vervoerd werd.

Ininstinctief sloot ik mij bij die groep aan en bleek dit naderhand mijn behoud te zijn.

Onderweg, ter hoogte van GOENOENG SARI, kwamen wij onverwachts enke bevrijders, de Mariniers tegen, waarop de moordlustige bende haastig het hanengpad kees, ons ongedeerd achterlatende.

Hierna werden wij naar de stad gebracht en daar tussenkomst van het Hoofd Tijdelijk Bestuur van BANJOEWANGI werd ik, begeleid door den Vlootpredikant, naar mijn familie te SOERABAJA vervoerd.

8. Te BANJOEWANGI zijnde, ontmoette ik andere geredden, die mij het volgende verhaal deden.

Iets verder van ons kamp lag een ander T.S.I.-kamp, ook op een koffielandje, genaamd PANGANG, waarvan de eigenaar, de heer Van der GOES, reeds in den Jappen-tijd door de Jappen op zijn landje doodgeschooten werd.

Hier was de familie Van der LINDEN, bestaande uit 7 personen, geïnterneerd, nl.:

vader,  
moeder,  
2 kinderen (jengen en meisje),  
2 nichten en  
1 neef.

Op Mevrouw Van der LINDEN na, die zwaar gewond, door de Reddingsbrigade Mariniers werd aange treffen en momenteel in het ziekenhuis te BANJOEWANGI is opgenomen, was de rest eveneens vermoord.

9. Nog verder op van TAKAMASI lag het huis van Dr. KHAUS (Zwitser van geboorte), die met zijn broer in den Jappen-tijd ook door die krompeeten gefusilleerd was.

Dit werd den heer SUZI van het Internationale Rode Kruis te DJEMBER, bij zijn komst te BANJOEWANGI medegedeeld.

10. Weer iets verder lag het tot interneringakamp veranderd huis van den heer HENNEMAN, alwaar de Heer en Mevrouw NIEUWENBURGH, benevens Mevrouw SCHALK waren, die mede tot de vermoorden behoorden, waarvan de Heer NIEUWENBURGH nog maar - dit volgens de Militairen - in de "W.C." geworpen werd, terwijl Mevrouw NIEUWENBURGH en Mevrouw SCHALK in den djagoeng-tuin begraven waren.

11. De vermoorde familie Van der LINDEN, op Mevrouw na, bestaande uit 6 personen, vonden de Militairen in een beschje, genaamd SODONG DJEROEK, begraven, terwijl het jongmensch George MEYER onderweg wist te ontsnappen en thans te BANJOEWANGI bij de Militairen is.

12. Resuméerende zijn na de landing der Mariniers op 21 Juli 1947 te BANJOEWANGI in de omstreken vermoord op 22-7-1947:

1. Heer W. OTTOLANDER.
2. " J.W. LEIDELMEYER.
3. Mevr. R. LEIDELMEYER.
4. Mej. Mathilde LEIDELMEYER.
5. " Greta LEIDELMEYER.
6. jengen Leo LEIDELMEYER.
7. Heer B. de LANGE.
8. Mej. Lena de LANGE.
9. Heer Van der LINDEN.

070c

19.	jengen	
21.	meisje	
22,	nichtjes	Van der LINDEN.
23,		
24.	neef	Van der LINDEN.
25.	Heer	NIEUWENBURGH.
26.	Mevr.	NIEUWENBURGH.
27.	"	SCHALK.
28.		
29.		
19.	Mevr.	SLOOTMAN (vermist)
20.	jengen	Vicky SLOOTMAN (vermist)
21.	Mevr.	MEYER id.
22.	Maj.	Polly MEYER id.
23.	Jengend	David MEYER id.
24.	"	Evert MEYER id.
25.	"	Benny MEYER id.

en gedurende den Japschen tijd werden geëxecuteerd:

26.	Heer	Van der GOES.
27.	"	Dr. KNAUS.
28.	"	KNAUS (broer).

Soerabaja, 31 Juli 1947.

(w.g.) Nica LEIDELMEYER.

Revenstaande handtekeningen  
in mijn bijzijn gesteld.

N.A.A.M. J.W.F. MEENG.

FUNGTIE: Hoofd Bijkantoor  
SOERABAJA VAN  
den O.D.O.

Ondergetekende, Mejuffrouw JULIA LEIDELMEYER,  
zuster van den eerder genoemde overledene Julius Johannes LEIDELMEYER,  
geboren te Lireeng (Menado) op 10 November 1895, werkzaam als tele-  
fooniste Hoofd-Centrale SOERABAJA en wonende Prinseselaan 102 pav.  
alhier, verklaart hierbij onder aanbed van oede, dat de getuigenis  
van haar neef Nica meer betrouwbaar is.

Soerabaja, 31 Juli 1947.-

(w.g.) J.A. LEIDELMEYER.

Voor oensluidend afschrift:

No. Het Hoofd van het Bijkantoor  
SOERABAJA van den O.D.O.

LP.

J.W.F. MEENG.

De Ambtenaar,

*W.H. Schiffers  
Ambtenaar*