

Republikeinsche Democratie.

Beroeang Merah sloeg amok.
200.000 ingezetenen van Krawang
kijken uit naar hulp van het
koninklijke leger.

De proclamatie van de onafhankelijkheid van den staat Pasoendan op 4 Mei jl. werd niet alleen door de bevolking in bezet gebied, doch ook daarbuiten met warmte begroet.

Onmiddellijk na de proclamatie door de PRP hopen de ingezetenen van Krawang dat hun gebied weldra ingelijfd zal worden bij het Pasoendansche territoir, aangezien ze verlangend zijn naar de echteronafhankelijkheid, een onafhankelijkheid die zich manifesteert in daden en niet beperkt blijft tot uitingen van den mond of op papier.

Enkele dagen na de proclamatie maakte Soekarno een tournee door West Java, waarbij hij ook het Krawangsche bezocht. Gedurende dit bezoek liet deze persoon niet na haat te zaaien tegen de Negara Pasoendan en de voorstaanders van deze partij te beschimpen, in het bijzonder den heer Soeriakartalegawa, voorzitter van de PRP en staatshoofd van den staat Pasoendan.

Enkele dagen na het bezoek van Boeng Karno werden vele ingezetenen van Krawang ingerekend en mishandeld door de TRI, het Biroean Merah-bataljon, aangezien deze personen ervan worden beschuldigd zich voor deze nieuwe Negara (en aldus voor de Nica) te hebben uitgelaten.

Zonder gegronde redenen werden de verdachten gevangen genomen, gemarteld, en van hun bezittingen beroofd. Ook vrouw en kinderen bleven niet gespaard. In het geval van een zekere IJAT, tegen wien men verdenkingen koesterde van een PRP-propagandist te zijn, werden alle personen die met hem in contact hebben gestaan, wel eens bij hem thuis geweest zijn, opgepakt en gemarteld. Door martelingen probeert men uit te vinden waar IJAT zich ophoudt.

Thans laat ik een lijst van de slachtoffers volgen:

- 1: Kijaji Hadji As'sari van Tjilebar - bij dezen man werden de snorhaartjes uitgetrokken en gedwongen de verblijfplaats van IJAT op te geven. Niettegenstaande de volharding van den Kijai in zijn beweringen dat hij niet bekend is met de schuilplaats van Ijat, werden de martelingen voortgezet.
- 2: De bejaarde Kone werd gearresteerd, vastgebonden en achter detauto van de Biroeang Merah voortgesleurd. Dit slachtoffer is afkomstig van Pagelaran en werd aan de martelingen onderworpen op grond van verdenkingen van pro-Pasoendan activiteit.
- 3: Radjoem en diens echtgenoot, vrouw Ersi, Sobari en diens echtgenoot vrouw Miah, de oude Ikam, de eveneens bejaarde Wanda van kampong Poelo Kebo, Rengasdengklok, werden ingerekend en mishandeld op grond van vermeende pro-Pasoendan activiteit.
- 4: Oenin, een lid van de bevolking van Pasir Kemoening, werd in een zak gestopt en vele malen tot uitputting toe in de Tjitaroem gedompeld, aangezien deze man verdacht werd van medeplichtigheid in het geval Ijat.
- 5: Zes inwoners van Kali Djati werden bij de handen aaneengebonden, waarop ze een plaat van Kartalegawa moesten vasthouden. Hierop werden deze handen met behulp van in petroleum gedrenkte kapok tot verkolingstoe verbrand.
- 6: Roesti en Semin van de kampong Poelo Kebo, Rengasdengklok werden opgepakt doch slaagden er in te ontsnappen. Hun bezittingen alsmede hun rijst ter hoeveelheid van 200 liter werden hen door de roode beer afgenomen.

Zoo zijn er reeds honderden mensen opgepakt, en nog duizenden andere staan op de lijst om ingerekend te worden; velen hunner zijn gedwongen in de bosschen te gaan schuilen ten einde

zich te verbergen voor de kenpel-garde "de roode beer",
terwijl de veiligheid van hun vrouw en kind bedreigd wordt.

Dit schrijven is gericht aan het Koninklijke Leger, wiens
taak het is om rust en veiligheid terug te brengen in deze
gewesten, om ons bescherming te verlenen, - niet alleen
aan ons doch ook aan vele duizenden anderen die in vrede
en veiligheid wenschen te leven in de volgende dorpen:-
Wanakarsa, Tjiasem enz.

Aldus is het lot van het volk in de gebieden eenere repu-
blik, die voorgeeft de democratie te eerbiedigen en haar
bevolking onthaalt op fascistische martelingen.

Vraagt om het oordeel van alle volkeren en staten der wereld,
in het bijzonder dat van de soevereine regeering van Indone-
sie en het Koninklijke Leger.

Hoogachtend, namens hen die
het slachtoffer zijn van deze
gesignaleerde martellust

R. Kantawiria
Krawang.

NB: De gerapporteerde gevallen hebben plaatsgevonden in de
maand Mei 1947.