

RESIDENTIEKANTOOR CHERIBON.

No. 46.

Cheribon, 22 Augustus 1947.

Bijlage: ---

Onderwerp: Europese begraafplaats
te Cheribon.

---\$---

J. J. J. J.
(Mundings)

Ik heb de eere UHoog/WelEdelGestrenge mede te delen, dat mij bij door een persoonlijk bezoek gebleken is, dat de Europese begraafplaats te Cheribon nagenoeg geheel is vernield. Met uitzondering van het graf van één Engelse familie, dat kennelijk met opzet niet is aangeroerd en 2 graven van Hollandse families, die blijkbaar over het hoofd zijn gezien, werden alle graven, grafkelders enz. van de grafschriften ontdaan, vernield en/of opengebrouwen.

De Inheemse bewaker van dit kerkhof, reeds vóór de Japanse bezetting in dienst, wilde doen geloven, dat deze vernielingen reeds ten tijde dezer bezetting waren uitgevoerd. Deze bewering wordt evenwel weerlegd door het feit, dat nergens begroeringen, van welke aard ook, konden wijzen op een ouderdom van meer dan enige maanden, zo dit geen weken moeten zijn.

Ter illustratie van de mentaliteit dezer, vermoelijk onder leiding gestaan hebbende grafschenners, verdient het n.h.v. aanbeveling, plaatselijk fotomateriaal te doen verzamelen.

De Recombavertegenwoordiger,
(w.g.) Voorstad.

A a n
Het Hoofd van de Afd. Voorlichting
van het Dept. van Binnenlands Bestuur
te
Batavia-Centrum.

Van dezen brief is een gelijkkluidend exemplaar gezonden aan het Centraal Bureau Grafendienst, van Heutzboulevard No. 2, te Batavia.